

Er zal een tijd komen, dat het volk een  
God zegt:



wil.

Dat is goed, maar hij moet wel naar Mij



En: Ik wijs aan wie koning zal worden.  
Het zal een Israëliet zijn.

Ik geef 3 regels:



1. Een koning mag geen hebben.

*Hij denkt dan dat hij God niet nodig heeft,  
want hij heeft toch sterke paarden?*



2. Hij mag niet veel hebben.

*Vrouwen kunnen hem tot afgodendienst verleiden.*



el=ou

en



u=z

st=v

3. Hij mag niet teveel opsparen.

*Door rijkdom denkt hij dat hij God niet nodig heeft.*

a=1	e=5	i=9	m=13	q=17	u=21	y=25
b=2	f=6	j=10	n=14	r=18	v=22	z=26
c=3	g=7	k=11	o=15	s=19	w=23	
d=4	h=8	l=12	p=16	t=20	x=24	



19-3-8-18-25-6

God zegt tegen de koning: "\_\_\_\_\_ het wetboek over.

12-5-5-19

\_\_\_\_\_ het wetboek elke dag.

4-9-5-14-1-1-18

Dan zal de koning Mijn \_\_\_\_\_blijven."