

Abraham moet Isaak zijn zoon, waar hij zo naar had verlangd, offeren. Hij vertrouwt op God dat het wel goed zou komen. En inderdaad: in de struiken zit een ram. Die mag Abraham in plaats van Isaak offeren.

**Zoek de verschillen.**

