

Koning Balak van Moab is in paniek: het volk Israël komt eraan. Israël is te sterk. Boodschappers gaan naar Bileam. Ze vragen of Bileam het volk wil vervloeken. God zegt tegen Bileam: "Ga niet." Er komen nieuwe boodschappers met dezelfde vraag. God zegt: "Ga, maar doe alleen wat Ik zeg." En Bileam gaat. Wat gebeurt er onderweg?

Zoek de verschillen.

