

Kleine fijne vlokjes liggen 's morgens vroeg al klaar. Dit is manna om te eten. Raap ze op en smullen maar. Elke morgen wil God zorgen en geeft Hij het manna weer. Een ontbijt voor alle mensen, dit is brood van God de Heer. 

Zoek de verschillen.

