

Lees het verhaal en zoek de onderstreepte woorden op:

De lijfwacht van de farao, Potifar, had een vrouw. Zij bracht Jozef in verleiding. Jozef kreeg de schuld. Potifar gooide Jozef in de gevangenis. God hielp Jozef in de gevangenis. Daardoor voelde Jozef zich niet alleen. Daar ontmoette Jozef de schenker en de bakker. Beiden hadden een droom. Jozef legde beide dromen uit. Hij voorspelde dat de schenker over 3 dagen weer wijn schonk voor de Farao. De bakker hoopte dat hij over 3 dagen weer als vroeger gebak voor de Farao zou mogen maken. Maar dat was helaas niet zo. De bakker zou over 3 dagen opgehangen worden.

Er blijven letters over. Maak daar een zin van.

Deze zin komt steeds weer terug in het verhaal van Jozef.

g	l	ij	f	w	a	c	h	t
e	e	j	o	z	e	f	n	v
v	b	g	d	e	g	h	e	e
a	a	v	e	e	o	r	p	r
n	k	z	r	b	d	o	o	l
g	k	r	w	o	a	g	t	e
e	e	d	ij	e	u	k	i	i
n	r	v	n	o	o	w	f	d
i	r	d	r	o	o	m	a	i
s	c	h	e	n	k	e	r	n
h	a	l	l	e	e	n	e	g



Oplossing: ..... m!

Oplossing: En de Heer zorgde voor hem!