

Jakob verwent Jozef en geeft hem een prachtig bovenkleed. Zijn broers zijn jaloers. Ze zijn helemaal boos als Jozef over zijn dromen verteld. Hij vertelt over koren en sterren die voor hem buigen. Als Jozef naar Sichem moet om de broers te zoeken, willen de broers hem vermoorden. Ruben protesteert en daarom gooien ze hem in een put. Als er een karavaan langs komt, verkopen ze hem. Ze pakken zijn bovenkleed, dopen hem in bloed en laten het aan Jakob zien. Een roofdier heeft hem verslonden, zeggen ze. Jakob is erg verdrietig.

Husselpuzzel. De letters zijn door elkaar gehutseld. Maak er woorden van en zoek die woorden in het verhaaltje op. **Onderstreep de gevonden woorden.**

