

Wanneer er iemand gaat sterven in de Bijbel, dan wordt er een zegen gegeven aan het oudste kind in het gezin. Esau is het oudste kind van Isaak. Krijgt hij dan ook de zegen?

Jakob slacht een lammetje, doet schapevelletjes om, braadt het lammetje en zegt tegen Isaak, dat hij Esau is. Zo regelt hij zelf dat hij de zegen krijgt. Hij laat het niet aan God over.

Zoek de verschillen.

