

Jakob is bang. Bang voor Esau. Daarom stuurt hij alvast knechten vooruit. Ze hebben 540 dieren bij zich. Esau mag ze allemaal hebben. Zo probeert Jakob de vriendschap van Esau te kopen. Maar Esau is niet boos. Hij kust Jakob en wil al die beesten niet hebben. Hij is rijk genoeg. Jakob heeft zich voor niks zorgen gemaakt. Hij vertrouwt niet op God en probeert door middel van trukjes zichzelf te beschermen.



**Zoek de verschillen.**

