

Esau komt thuis van de jacht. Hij ziet Jakob iets lekkers koken. Hij zegt: "Gauw geef me wat van dat rode dat je daar kookt, ik ben doodmoe." "Pas als jij me je eerstgeboorterecht verkoopt.", zegt Jakob. "Man, ik sterf van de honger, wat moet ik met dat eerstgeboorte recht.", zegt Esau. "Zweer het me nu meteen." En dat doet Esau. **Verbind de puntjes met elkaar.**

