

# De uittocht



Instelling van het Pascha. Exodus 12:43-51

Binnenshuis werd het lam bereid en gegeten,  
samen met ongezuurd brood en bittere kruiden.  
Dat was de pesachmaaltijd en later werd deze viering voor Israël  
een telkens terugkerende herinnering, tot op de dag van vandaag.

De maaltijd is een echte viering en duurt een groot deel van de avond.  
Telkens wanneer een gerecht wordt rondgedeeld,  
vertelt vader over de uittocht uit Egypte,  
weg van de slavernij naar de woestijn, om daar God te dienen,  
en om later te komen in het beloofde land.



De Israëlieten gaan juichend op reis, de vrijheid tegemoet. Exodus 13: 11-16